

De dood staat soms aan onze zijde, en wij, wij denken er niet aan. Gelukkig de mensch die haar voor oogen heeft en zich dagelijks bereidt om wel te sterven.

N C B 2.



Bid voor de ziel van

Mijnheer Ivo HENDRICKX

zoon van

Joseph en Sophia Wattez

geboren te St-Lievens-Essche den 27 October 1852
en godvruchtig overleden te Elst,
den 6 Augusty 1912.

Lid van het Broederschap van den H. Franciscus-Xaverius

Man van groot geloof in de vrees des Heeren geleefd hebbende, is hij in vrede gestorven. Hetgene de Bloedverwanten van den afgestorvene bijzonder moet troosten is de herinnering aan het voorbeeldig leven dat hij hier op aarde doorbracht. Van zijne jonge jaren nam hij uit door bijzonderen godvrucht en zachtmoedigheid; doch wijl God kastijdt degenen die hij lief heeft, daarom was hij beproefd, maar verdroeg alle lijden met groote verdueligheid, versterking zoekende in het aanschouwen van den gekruisden Jezus.

Dat de barmhertige Vader getrouw in zijne beloften de gezuiverde ziel van zijnen dienaar Ivo door zijne HH. Engelen in den schoot van Abraham opneme, waar zij met Lazarus de eeuwige rust geniete.

Kerkelijke Gezangen.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.
(Aflaat 7 jaren en 7 maal 40 dagen voor de geloovige zielen).

Nederbrakel. — Drukk. We O. Van Nieuwenhove