



Mijn Heer en mijn God, ik aanveerd van nu af gaarne en billijk uit uwe hand den aard van dood welke het u zal behagen mij op te leggen met al haren angst en al haar lijden en smarten. volle afl. Pius X.