

Gelukkig die in God gelooven,
Als zulke wonden 't harte slaan,
Het is de Meester van hierboven,
Die 't zoo gewild heeft en gedaan.
Hij geeft en neemt: Hij weet waarom: Hij is de Heer,
't Geloof erkent zijn hand en buigt aanbeddend neer.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Gustaaf - Hippoliet HOEBEKE

echtgenoot van Mevrouw

CELESTA DE TEMMERMAN

geboren te St. Blasius Boekel

den 20 Juli 1901 en schielijk overleden te Montignies sur
Sambre, den 4 November 1926.

Hij was rechtvaardig en rechtzinnig, vreesde God en week af van het kwaad; hij was eerbaar van zeden, voorzichtig in al zijne werken. Hij was een goede echtgenoot, en een voorbeeldige vader. Zijn eenig doel was, door noesten vlijt te zorgen voor vrouw en kind.

Heer: gij hebt ons streng beproefd! Echtgenoot en vader, zoon en broeder, aan allen duurbaar... in volle levensjaren zoo schielijk weggerukt... zonder hij een troostend woord nog sprak, of onze liefdeblijken zag! En toch o Heer, wij klagen niet: - Waaron hebt gij zoo gehandeld! - maar bulgen het hoofd over uwen arm, hoe pijnlijk hij ons slaat, en zuchten met onderwerping - Uw heilige wil geschiede -.

Een rechtvaardig mensch, al wordt hij door den dood verrast, zal toch verkwikking hebben. Wijsheid X.

Een kind van Maria zal nooit verloren gaan.

H. Bernardus.

Teedere echtgenote en lieve kleine, beminde ouders, broeders en zusters die ik zoo zeer beminde en zoo vroeg verlaten moet, nu gij mij zoo noodig hebt, stelt uw betrouwen op God, den trooster der bedrukten en den vader der weezen. Bidt veel voor mij, tof wederziens in den hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in u. 200 d. aff.

R. I. P.

Uitgever, Jos. Vermeire-Vincke, Kazernstr., Sottegem.