

Dat de Heer hem met vreugd overlade , na zoo veel
pynen die hy geleden heeft. Tob.



— **BIDT VOOR DE ZIEL** —
van
JOANNES BAPTISTA JOURET,

Zoon van
JOSEPHUS EN MARIA CATHARINA BURY,
en man van
VIRGINIA VAN COPPENHOLLE .

Geboren te St. Martens-Lierde den 4 Mei 1818 en aldaer
den 5 September 1865, godvruchtig overleden.

Waerom is myne kwael zonder hulp en ongeneesbaer geweest ? (JEREM.) — Om dat Gy, o Heer, gehandelt hebt volgens uwen wil. (JOAN.) Nogtaus, ô myne vrouw, benyd myne glorie niet ; ben ik een weinig van u afgescheiden, ik heb Maria, Moeder van Jesus, en zyne Heiligen in uwe plaats, en wy genieten hier eene vreugd die de menschen niet kennen. (S. HIERON.)

Gelyk de hert naer het water der fontein verlangt, zoo verlangde myne ziel naer U, o Heer (Ps. 41) want ik heb angst en pynen gevonden... maer in U, o Heer, heb ik gehoopt (Ps. 50), vertroost door de woorden van den Apostel : de Heer kastydt die Hy bemint, (HEBR. 12.) en overtuigd, dat wy door vele kwellingen het ryk des Hemels moeten ingaen. (ACT. 14.)

Kinderen, bewaert myne woorden en onderrigtingen als een verborgen schat, eert uwe moeder uit ganscher hert, zonder de smerten van uwen vader te vergeten.

O Maria, op u heb ik myne hoop gesteld, beveel myne ziel aen uwen Zoon. (H. BERN.)

Jesus, Maria, Joseph, dat myne ziel met U in vrede ruste. (100 dagen aflact.)