

Gedenk, o mensch, dat gij stof zijt en tot stof zult
terugkeeren! Lit. Assche-Woensdag.

†

GODVRUCHTIG AANDENKEN VAN
JAN - BAPTIST KINDT

weduwnaar van Mevrouw
ELODIE LOTERMAN

geboren te Elst, den 3 Maart 1862,
en godvruchtig in den Heer ontslapen te Nederbrakel,
den 21 Februari 1947.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Een goede oude vader is heengegaan. Bedroeft U echter niet zulk een vader te hebben verloren, maar verheugt U erover zulk een voorbeeldige vader gehad te hebben. Want hij was een diep-geloovig man en zijn vele levensjaren waren vol deugd.

Ons is 't bijzonder heeft hij een grooten schat achtergelaten: de eer van zijn naam, de gezondheid en het leven, 't geluk van een goede en christelijke opvoeding, het voorbeeld van zijn eerlijken, deugdzamen en gematigden levenswandel.

Duurbare dochter, en gij vooral goede kleindochter, ik heb ongetwijfeld de laatste jaren van mijn leven U veel last bezorgt, maar ik mocht onder vinden met hoeveel liefde gij al de offers voor mij hebt gebracht. Ik dank U er om en ik bid Onze Lieve Heer dat hij U het overvloedig vergelde. Blijft mij intusschen gedenken in genegenheid vooral door het gebed. Ik op mijn beurt vergeet U niet bij God.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 300 dagen afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne Zaligheid!
300 dagen afl.