

Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op de  
wegen der gerechtigheid gevonden worden.

Prov. 16-31.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHÉER

# MARINUS KINDT

WEDUWENAAR VAN MEVROUW

## MARIE DE MEYER

geboren te Segelsem, den 31 December 1838 en  
aldaar godvruchtig overleden, den 11 Maart 1929.

*Versterkt door de H.H. Sacramenten.*

**Lid van het genootschap van den M. Francisous-  
Xaverius,**



Het leven van dezen deugdzaam man was in  
de eenvoudigheid en rechtzinnigheid des harten.

Diep godvruchtig, bewonderenswaardig in zijn  
heilig geloof, nam hij groote zorg voor zijn huis-  
gezin en ging iedereen voor, het goede voorbeeld  
gevend.

Hij heeft zijn kinderen geleerd de wet Gods te  
beminnen en er hun leven naar te schikken.

Zalig de zulken want tot hen zegt de Heer God:  
« welaan goede en getrouwe dienaar, tred in en  
word deelachtig aan de zaligheid uws Meesters. »

Matth. 25.

Maria, mijne Moeder, gij weet het, 't is in U, na  
Jezus, dat ik al de hoop mijner eeuwige zaligheid  
gesteld heb. Gij zijt ons leven in dit ballingschap  
en wordt onze zoetigheid in het uur des doods, met  
ons dezelve zacht en gelukkig te maken.

Vaartwel, duurzame Kinderen, Kleinkinderen en  
Bloedverwanten, hebt dank voor uwe liefde en  
goede zorgen, de Heer zegene er U voor. Blijft God  
en zijne geboden getrouw, dan zien we malkander  
eens in den Hemel weder. Bidt voor mij... en Gij  
Eerwaarde Neef, priester des Heeren, wees mijner  
indachtig in het H. Sacrificie der Mis.

Jezus, Maria en Jozef. (7 jar. en 7 quadr. aflaat.)

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert