

Heer, gij hebt ons ontnomen dengene die ons zo duur-
baar was; uw Wil geschiede en uw H. Naam zij steeds
gezegend. Job I. Eccl. XXX.



DIT DOET U DENKEN AAN DE ZIEL

van zaliger Mijnheer

VITAL KINT

Echtgenoot van Mevrouw

MARIE VERHEUEN

Ijveraar van de Bond van het H. Hart en van de ande-
re godvruchtige Genootschappen.

Geboren te St Blasius-Boekel, den 25 April 1898 en er
godvruchtig in den Heer ontslapen, den 3 November
1951, versterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Hij was een grondig en deugdzaam man, verkleefd
aan de kerk en aan de godsdienst, geschikt van zeden,
rechtvaardig en vreedzaam in geheel zijn handel en wand-
del. Een goede echtgenoot was hij voor zijn vrouw en
voor zijn kinderen een voorbeeldige vader.

Ijveraar van de Bond van het H. Hart heeft hij dit
ambt met waardigheid bekleed, altijd op post in de Be-
stuursvergaderingen, de maandelijksse Communie en
uitstappen zolang zijn gezondheid het toeliet.

Beminde echtgenote, lieve kinderen, gij hadt gehoopt
mij nog lang onder u te hebben. God heeft er anders
over beschikt. Vaartwel en toont mij uw liefde door
veel voor mij te bidden. Hiernamaals zien wij elkander
terug om door niets meer gescheiden te worden.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U steeds meer en
meer beminne. 300 d. afl.

De familie KINT-VERHEUEN gevoelig om uw
blijken van christene deelneming b e d a n k e n .