

Laat de kleinen tot mij komen, want voor hen is het rijk  
des Hemelen.



ENGELACHTIGE GEDACHTENIS  
van  
**WILLY-LEON KINT**

zoontje van  
EMIEL en Rachel HOEBEKE  
geboren te ELST, den 5 Augusti 1939, en aldaar  
op 27 Februari 1940,  
naar Jezus, schoonen hemel heengegaan.



Treur'ge Moeder, droeve Vader,  
Grievend snijdt het zweerd der smart  
Snikkend bij uw zielloos kindje  
U door 't bloedend Oudren hart.

Ja gij hebt een lieve schat verloren,  
In dit aardsche tranendal.  
Maar wie durft het God te vragen  
Waarom Hij dien harden slag beval?

Bedroefde Ouders roept Hij,  
Och! Waarom weent gij?  
Uw WILLYKEN lacht zoo schoon.  
Hier bij mij in de Hemelen woon!

En bij Jezus' lieve Vader, Moeder,  
Vlecht ik schoone kransjes nu,  
Evenals hier de Eng'len dragen,  
Een voor de Familie en één voor U.

Lief Engelken, bid voor ons.

R. I. P.