

De vrede van de ziel in het uur van de dood, is het begin der beloning van de rechtvaardige.

‡ BID VOOR DE ZIEL ‡
van

Mevrouw Elodie KWEMBEKE

weduwe van

Mijnheer Theofiel VAN DEN BROEKE

geboren te Elst op 13 oogst 1874 en er schielijk overleden op 1 oogst 1963, in extremis gezalfd met de H. Olie.

Zij was lid van de Boerinnenbond en van verscheidene andere godvruchtige genootschappen.

Wanneer moeder er niet meer is, dan eerst beseft men welke schat men verliest. Zij was immers de ziel en het hart van haar familie. Geen dag is in dit lange leven voorbijgegaan zonder het dagelijks gebed en op haar sterfdag lagen rozenkrans en beduimelde gebedenboek nog open bij haar leunstoel. Zo schreef moeder, zonder boek of pen een leven dat wij als een dankbare herinnering en christelijke troost meedragen.

Ze was vroom en eenvoudig, eerlijk en goed, en trots op haar kruost. Grenzeloos was de liefde van deze vrouw voor haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en familie. Te bouwen aan hun geluk was haar hoogste doel. Moedig was ze in dagen van tegenspoed en onwankelbaar haar vertrouwen in Gods Voorzienigheid. Ze vergat haar eigen leed om weifelenden op te beuren.

Moedertje, groot is de leemte die gij achterlaat! Wij danken U om uw grote liefde en uw verheven voorbeeld. Blijf het bindteken tussen ons allen, en de lichtbaken die ons door dit leven veilig leiden zal naar de plaats naar waar de engelen U meevoerden.

Dierbare familie, allen die in volle overgave voor mij gezorgd hebt, treurt niet, ik ben het volle leven ingegaan waar we allen eens zullen verenigd zijn. Dank aan allen die om mij bezorgd zijn geweest, gedenkt mij in uwe gebeden.

R. I. P.