



**O GOEDE EN ALLERBARMHARTIGSTE JEZUS,** aanzie mij hier voor uwe voeten nedergekneeld. Ik bid en smeeK U uit het vurigste mijner ziel van in mijn hart levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde te printen, als ookeen waar leedwezen over mijne zonden en het vast voornemen van mij te beteren, ter zelve tijd aanschouw ik in mijn eigen met diepe aandoening en groote droefheid Uwe vijf wonden terwijl ik voor mijne oogen houde, o goede Jezus hetgeen U reeds de profeet David van U zelve deed zeggen : **ZIJ HEBBEN MIJNE HANDEN EN VOETEN DOORBOORD EN AL MIJNE BEENDEREN GETELD.** (Ps 22, v 17 en 18)

*Volle aflat mits de gewone voorwaarden voor diegenen die dit gebed vooreen beeld van den gekruisgden Jezus zullen bidden met gevoelens van gods vrucht en leedwezen.*

## **O MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID !**

(100 dagen aflat)

**ZOET HERT VAN JEZUS, WEES MIJNE LIEFDE !**

(100 dagen aflat)