

Maria, toon ons na deze ballingschap
Jezus, de gezegende vrucht van uw lichaam. (S. Reg.)

+ BID VOOR DE ZIEL +
van Mevrouw

HONORINE LIEDTS

weduwe van Mijnheer Theophiel COPPENS

geboren te St-Goriks-Oudenhove, op 20 september 1863 en godvruchtig overleden te St-Maria-Oudenhove op 10 februari 1938, versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden en de pauselijke zegen. Zij was lid van de Derde Orde van de H. Franciscus

Een sterke vrouw, wie kan haar vinden? Zij is meer waard dan alle schatten en kostbaarheden. Op haar vertrouwt het hart van haar man en het zal hem niet ontbreken aan het nodige.... Zielekracht en majesteit zijn haar kledij en zij schouwt blijmoedig en onbevreesd de toekomst in.... Haar mond opent zij voor wijsheid en de wet der goedertierenheid is op haar tong.... Zij slaat de gangen van haar huis nauwkeurig gade en het brood eet zij niet in ledigheid... Een vrouw die de Heer vreest, zij moet geprezen worden.

(Boek der spreuken, 31, passim.)

Zij werd door iedereen geacht omdat een grote vreze Gods haar bezielde en niemand sprak van haar enig kwaad.

(Judith, VII. 8.)

Gij zijt mijn vreugde en mijn kroon, mijn welbeminden, blijft standvastig in de Heer. (Philip. IV. 1.)

Gelukkig de mensen die kracht en opbeuring zoeken in het gebed en al hun zorgen in Gods handen leggen.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, dankt God om zijn goedheid en barmhartigheid voor mij: vier en negentig jaar oud mogen worden en omzeggens tot het einde zelf mijn huisgezin mogen besturen. Al die tijd uw aller genegenheid mogen ondervinden en gevierd worden als een koningin. Nu zal ik zeker verder op uw gebeden mogen rekenen en in het graf de zoete troost meedragen dat gij de oude christelijke tradities in uw gezinnen zult voortzetten.

Bid de 4 Akten.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid! 300 d.a.