



R. V. NED.

616 BIS

EIGENDOM

O goede en allerzoetste Jesus, zie ik buig mijne knieën in uwe tegenwoordigheid, ik bid en smEEK U met de grootste vurigheid van mijnen geest, dat gij U gewaardigt in mijn hart te drukken, levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde, een waar berouw over mijne zonden en eenen zeer vasten wil om mij te beteren, terwijl ik met groote aandoening en droefheid bij mij zelven overweeg en in den geest aanschouw uwe vijf wonden, hebbende voor oogen hetgeen de profeet David reeds in uwen mond plaatste over U zelven, o goede Jesus: Zij hebben mijne handen en voeten doorboord en al mijne beenderen geteld. (Volten afaat.)