

O mensch, steun op uwe jonkheid niet, want de dood komt als gij haar het minste verwacht.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

ISIDOOOR LISON

ZOON VAN

JAN-BAPTIST EN MELANIE DE PREZ

Geboren te Slot

Den 20 Maatt 1872 en aldaar godvuchtig
overleden den 13 Juni 1908.

VOORZIEN VAN DE HH. SAKRAMENTEN DER STERVENDEEN.

Gedurende zijne langdurige ziekte stichtte hij allen die hem naderden, door zijne groote verduldigheid en volkomene onderwerping aan den goddelijken wil. Hij verschrikte niet op het zien der dood, omdat hij den Heer gevreesd had en dat God zelf zijne hoop was.

De zonis voor hem ondergegaan toen het nog dag was; Mijn God! Mijn God! Waarom ontrekt gij ons zoo vroegtijdig dit duurbaar kind? Waarom hem zoo vroeg wegrukken aan de liefde zijns Vaders, zijner Broeder en Zusters?.. Geheim! diep geheim! Wij buigen het hoofd, en vol eerbied roepen wij uit: God gaf, God nam. Het is geschied gelijk het den Heer heeft behaagd. De naam des Heeren zij gebenedijd.

Lieve Vader, Broeder en Zusters, weent niet over mij, onze scheiding zal niet eeuwig zijn. Ik leef daarboven met Moeder die mij voorging voor den troon des Heeren

In den Hemel, aanschouw ik mijnen Jesus; ik ken Hem, ik bemin Hem, en Hem kennende zie ik u, hem beminne, bemin ik u, ik denk aan u, ik leef voor u, ik bid voor u.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid.

300 dagen afl.

R. I P.

Nederbrakel, Druk. Jos. Radys-Galle,