

Heden is de mensch, en morgen verschijnt hij niet meer. Daarom weest altijd bereid en leeft dat de dood u nooit onbereid vinde.



Bid voor de ziel

VAN

**LEO LODENS**

weduwnaar van

**OCTAVIE DE WEIRELD**

echtgenoot van

**LEONIE DE WEIRELD**

*geboren te Ste Cornelis-Hoorebeke den 12 December 1831 en godvruchtig overleden te Elst den 16 Februari 1906.*

VOORZIEN DER EH. SAKRAMENTEN DER STERVENDEN.



Hij was een teedere vader, en de liefde die hij zijne kinderen toedroeg, sloot de liefde niet uit die hij aan God verschuldigd was. *H. Greg. Naz.*

Zijn oprecht en toegevend gemoed de goedheid van zijne inborst dienden tot voorbeeld! daarom was hij geacht en bemind van eenieder, en wordt zijn afsterven betreurd. *Eccl. VI. V 14.*

Duurbare echtgenoot en kinderen mijne liefde tot u sterft niet, ik vraag maar eene zaak van mij indachtig te zijn in uwe gebeden.

O Maria! ik heb U altijd vereerd en bemind; op U stel ik al mijn vertrouwen, want die sterft in uwe liefde, is verzekerd van zijne zaligheid. *H. Alph.*

Zoet Hart van Maria wees mijne behoudenis.  
*300 dagen afl.*

R. I. P.

.....  
Druk, O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche, Nederbrakel,