

H. Hart van Jezus, wees mijn toevlucht !



BID VOOR DE ZIEL VAN

LEONTINE LODENS

echtgenoot van

ACHIEL VAN BOST

geboren te Elst den 20 December 1883 en
er godvruchtig overleden den 25 Juli 1920
voorzien van de H.L. Sakramenten.



Zij was bemind van God en van de men-
schen, en vermits zij God behaagde was
het noodig dat het lijden haar beproefde.

Ellendige dagen en smartvolle nachten
zijn mij te beurt gevallen, ik heb rondge-
zien en geene hulpmiddelen gevonden, ik
heb gezocht en niemand kon mij helpen,
maar ik heb mijn betrouwen op U gesteld
o Heer, ik heb gezegd gij zijt mijn God,
mijn lot is in uwe handen, Vader dat niet
mijn wil maar wel de Uwe geschiede.

Beminde Echtgenoot, Moeder, Zusters
en Broeders, ik dank U voor de goede
zorgen die gij voor mij gehad hebt, wees
mij ook indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhertigheid ! (100 d. af.)