

Gij allen die voorbij hier treedt
En zucht van zielepijne,
Blijft staan en ziet of wel uw leed
Gelijk is aan het mijne. *Moederklacht.*



TOT NAGEDACHTENIS DER
GEBROEDERS MACHTELINGKX,

*zonen van wijlen Lodewijk en Maria Maudens,
geboren in Geeraardsbergen :*

ACHIEL, <i>op 1 Meert 1890</i> <i>gestorven in Labry</i> <i>op 29 Meert 1917</i>	ALFONS, <i>op 27 April 1892</i> <i>gestorven in Erinnés (Elzas)</i> <i>op 15 Februari 1917.</i>	RICHARD, <i>op 22 Juni 1898</i>
--	---	---

Drie broeders trokken samen heen :
Drie forsche, jonge mannen,
Ze en keerden nimmer weer, geen een !
Maar bleven ginds... verbannen !
Ze stierven, ver van moeders huis,
Door elk ende een verstooten ;
Geen woord tot troost, geen afscheidskruis
Toen zij hun oogen sloten. —
De wereld gaf zoo luttel loon
Aan de arme dompelaren :
Geef Gij, o God, hun de Hemelwoon,
't zijn Arbeid-Martelaren... —
En gij, die onverschillig ziet
Op hen die heden treuren,
Bedenket dat 't geen hun geschiedd'
U morgen kan gebeuren,
Want in dien droeven, bangen tijd
Deelt 't noodlot steeds zijn slagen :
Elkander steunen baart geen spijt,
Die last is licht om dragen !

Goede Jezus, barmhartigheid.

300 d. a.