



Ter dierbare en roemrijke gedachtenis

VAN

# ACHILLE-MEDARD MAES,

ZOON VAN

CAMILLE & JULIANA VEROUGSTRÆTE,

soldaat bij het 22<sup>e</sup> liniereregiment.

Hij wierd geboren te MEULEBEKE den 7 Februari 1892,  
en sneuvelde op het veld van eere, zijnen plicht en 't vader-  
land getrouw, den 18 Oegst 1914, te BUNSBEEK-bij-Thienen.

*Hij was een leverig lid der Congregatie van O. L. Vrouw.*

Het was een voorbeeldige jongeling : rechtschapen en eenvoudig, door christelijk en innig godvruchtig. Hij naderde veel tot de H. Sacramenten en de H. Communie gaf hem leeuwensterkte in den strijd van 't leven. Hij had eene groote godsvrucht tot Maria die ook zijne steun heeft geweest tot de dood toe. Het was een dappere soldaat die hardnekkig gestreden heeft, en hij is gesneuveld als een held voor zijn dierbaar vaderland. In de schaduwe van eenen ouden linde berusten zijne beenderen, terwijl dat God aan zijne schoone ziel de lauwerkroon der zegepraal hierboven zal geschonken hebben.

Het leven is een' krijgsbanier,  
door goede en kwade dagen,  
gescheurd, gevlekt, ontvallen schier,  
kloekmoedig voorwaarts dragen.

Men tuimelt wel, en wonden krijgt  
men dikwijls, diepte en diepe....  
't en vlucht geen weerbaar man, die wijgt,  
of hem de dood beliepe !

Het leven is.... geen vrede alhier,  
geen wapenstilstand vragen :  
het leven is de kruisbanier  
tot in Gods handen dragen ! G. G.

*Christene Ouders*, troost u en weest fier over uwen zoon. Hij heeft geleden en hij is gestorven voor al wat edel en verheven is ; voor deugd, voor God en Vaderland. Hij laat eenen vleklozen naam achter die in eere blijft bij de opkomende geslachten.

**Veilig Dert van Jesus, bescherm Zelgenland !**

Meulebeke, dr. J. Bruggeman-Minnaert