

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid voor de ziel van
Mijnheer

MARINUS MAES

weduwenaar van

MEVROUW ALEXANDRINA D'HAYER

geboren te Elst,

den 25 Meert 1825 en aldaar godvruchtig

overleden, den 17 September 1916,

voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

*Lid der Confreriën van 't H. Hert,
van 't H. Sacrament en van den H. Franciscus-
Xaverius.*

Hij was een rechtveerdig, godvreezend en rechtzinnig man, hij wien geene geveinsdheid te vinden was; de Heer had hem eene oprechte goede ziel gegeven; van zijne kindsheid af in de wet des Heeren opgevoed, was hij door zijne godsvrucht en christelijke liefde de vreugd zijner ouders, de troost der arme weduwen en weezen, de kroon zijner echtgenoot, het toonbeeld van zijnen evennaaste.

Gij, mijne lieve Kinderen, Kleinkinderen en Achterkleinkinderen, troost u, wij zullen elkander in den hemel wederzien, gedenkt u mijner in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jezus maak dat ik U altijd meer en meer beminne. - Jezus zacht en ootmoedig van hert maak mijn hert aan het uwe gelijk. - Zoet hert van Maria wees mijn heil. - Gebenedijd zij de onbevleete ontvangenis der Allerheiligste Maagd Maria. - H. Jozef maak dat wij een zuiver leven leiden, dat ons leven onder uwe bescherming altijd in veiligheid weze.

1500 dagen aflat voor den overledene.

Nedertrakel - Drukk. Weduwe O. Van Nieuwenhove