

Een kind van Maria zal niet vergaan. H. BERN.



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN JUFVROUW

FELICITAS MANSSENS

geboren te Elst den 6 October 1824 en godvruchtig overleden te Gent, in den gezegenden ouderdom van 90 jaren.

Lid van de Congregatie van O. L. V., van de Broederschap van den H. Rozenkrans, van den Derden Regel van den H. Franciscus, van de Broederschap van het H. Aanschijn, van het Genootschap van den H. Franciscus Xaverius, van de Broederschap van de H. Barbara en het H. Hart van Jezus.

Versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Zij was eenvoudig en rechtzinnig; waarlijk goed en zachtmoedig; zij vreesde God van hare jongheid af; onderhield stiptelijk zijne geboden; beminde de priesters. Zij bleef in de vrees des Heeren volherden. Zij werd van God en van de menschen bemind en hare nagedachtenis is in zegening.

Deze welke met haar in kennis en vriendschap zijn geweest, zullen haar zalig geheugen bewaren.

Hopen wij dat zij alreeds deel maakt van het gezelschap der Heiligen.

Haar wensch was op een Zaterdag te sterven, die zij verkregen heeft bij God.

Zij stierf zachtjes, den hemel reeds open ziende, tot denwelken zij is heengegaan, hopen wij.

Job. I, Boek Mach. X. 15; Eccl. XLV; Sap. V. Math. V. Act. Ap. V.

Zoet Hert van Jesus en Maria zij mijnen toevlucht.
300 dagen afaat.

R.

I.

P.