

Een eerekroon zijn de hooge jaren die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden.



ZALIGE GEDACHTENIS VAN  
MEVROUW

**HORTENSE MANSSENS**

weduwe van

**Mijnheer PETRUS SEGERS**

geboren te St Blasius-Boekel den 28 Maart 1852  
en godvruchtig overleden te Elst  
den 9 Mei 1930  
versterkt door de laatste HH.Sacramenten

Ik ben de verrijzenis en het leven wie in mij  
gelooft alware hij dood, nog zal hij leven en al  
wie leeft en in mij gelooft zal in der eeuwigheid  
niet sterven Joh. XI

Gelukkig de mensch die de beproeving verdu-  
dig doorstaat want na de beproeving zal hij de  
kroon des levens ontvangen die God beloofd heeft  
aan degenen die Hem beminnen. H. Jac. I 12

Zij was een brave deugdzame vrouw die van  
kindsbeen af den Heer gediend heeft in de recht-  
zinnigheid van haar hart. W. Augustinus

Hoe zoet is het te sterven als men eene stand-  
vastige godsvrucht gehad heeft tot het H. Hart van  
degene die ons moet oordeelen. H. Marg.

Beminde Kinderen, Kleinkinderen en bloedver-  
wanten, hoewel aan uwe oogen ontrukkt, ik weze  
het niet aan de liefde van uw hart; vergeet mij  
niet in uwe gebeden. Bij vader, voor den Aller-  
hoogste zal ik troost voor u afsmeeken.

**Mijn Jezus, barmhertigheid!**

300 dagen afl.

**Akten van Geloof, Hoop en Liefde**

7 jaren & 7 quadr.