

Geloofd zij Jezus-Christus en.

ZALIGE GEDACHTENIS
VAN

Karel-Lodewijk MANSSENS

echtgenoot van

MARIA-ODILLA ROMAN

geboren te St-Blazius Boekel den 18 Juni 1849
en schielijk overleden te Elst
den 29 Juni 1919



De dood en het leven, de ziekte en de gezondheid alles komt ons over door de schikking der Voorzienigheid.

De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven een droom, de vermaken een gevaarlijk tijdverdrijf alles is ijdel in ons.

Des morgens zult ge zeggen: Wie geve mij den avond? en des avonds: Wie geve mij den morgen?
(dent xxviii 67)

Zorgt, mijne dierbaren, zorgt nu al wat gij zorgen kunt; want gij weet niet wanneer gij zult sterven; en evenmin wat er u na de dood zal overkomen.

Beminde Echtgenoot, duurzame Kinderen, weent niet, maar bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhertigheid. 100 d. afl.

Zoet Hert van Maria wees mijn heil.

300 d. afl.

R. I. P.

S.M. Hoorebeke, De Clippele-Van Wymeerach