

Heer, uw wil geschiede op de aarde als in den Hemel.
(Math. 6)



Bid voor de Ziel

van Madame

MARIA-CLOTILDIS VAN DE MERGEL

Echtgenoot van Mijnheer

JOSEPH ROELAND

Geboren te Nederbrakel,

den 31 Maart 1850 en aldaar na eene langdurige
en pijnlijke ziekte

in den Heer ontslapen den 12 Maart 1910

Versterkt door de H.H. Sakramenten.



Zij was de wijze vrouw die de wegen van haar huis zorgvuldig bewaakte; zij was de kloekmoedige vrouw die het hert van haren Echtgenoot steeds verheugde, hare Kinderen in eer en in deugd met gepaste strengheid opbracht en een geliefden zoon als zendeling in de verre landen aan God opdroeg; zij was de vrouw van levendig geloof en diepe godvruchtigheid; zij weende met den bedroefde en haar hert had medelijden met den behoeftige; hare smartvolle laatste ziekte onderstond zij met stichtend en bewonderenswaardig geduld; ook mocht zij met recht op haar sterfbed zeggen: « Ik vrees de dood niet, ik ben gereed, ik onderwerp mij in alles aan Gods wil; het kwaad heb ik niet bedreven, ik heb het niet gekend. Ik ga met betrouwen bij Vader en Moeder. »

Duurbare Echtgenoot en Kinderen wiens geluk mij zoo bekommerde, beminde broeders en zusters die mij allen uwe moeder noemdet, vergeet mijne lessen niet; blijft deugdzaam en vereenigd. En gij mijn zoon en mijne broeders weest mij indachtig aan het Altaar des Heeren.

Bermhertige Heere Jesus, geef haar de eeuwige rust.
(300 d. afl.)

Onze Lieve Vrouw van 't H. Hert; bid voor ons.

R.

I.

P.