

Ik heb uit den hemel eene stem gehoord die mij
sprak : zalig zijn zij die in den Heer ontslapen.



BID VOOR DE ZIEL VAN
COLETA TRONQUO

echtgenoot van

AUGUSTIEN DE RIDDER

geboren te Segelsem den 8 Februari 1832

en overleden te Elst den 9 Maart 1922

versterkt door de H. Sacramenten der stervendeu.

**Zij was lid der broederschappen van
het H. Sakrament, het H. Hart van Jezus
en den Wekelijkschen Kruisweg**

Zij was eene moeder vol van voorzichtigheid en
kloeken moed, die acht gaf op de wegen van haar
huisgezin en een waar voorbeeld was van gods-
vrucht en moederlijke zorg.

De ware wijsheid bestaat in de vrees Gods ; het
ware verstand in het vluchten der zonde. Ps 25

De verdueligheid in het lijden voltrekt de kroon,
welke God voor zijne trouwe dienaren heeft voor-
bereid. H. Aug

O Maria, mijne goede Moeder, op U naast God,
heb ik altijd mijn betrouwen gesteld. H. Alph.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, weest de
liefte en zorgen indachtig die ik voor U gehad heb
Toont mij voort uwe genegenheid en liefde met
veel voor mij te bidden en dan zien wij elkander
eens weder in den hemel.

Allerheiligste Hert van Jezus, ik heb betrouwen
op U. 300 d. afl.