

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen! (100 dag. afl.)

BIDT VOOR  DE ZIEL

VAN MIJNHEER

PETRUS D'HAEYER

ECHTGENOOT VAN JUFVROUW

ROSALIE MOREELS

Geboren te Elst

en overleden te Michelbeke, den 24 October 1883
in den ouderdom van 66 jaren.

Voorzien van de HH. Sakramenten der Stervenden.

Hij was een Godvreezende man .. vol van geloof.
Act. ap. XI. n.

Hij was God en de menschen aangenaam en zijne
gedachtenis is in zegen. Eccl. XL.V.

Ik heb de boosheid gehaat en verfoeid; daaren
boven heb ik de wet Gods bemind. Ps. 53.

Troost u, lieve Echtgenoot; onze scheiding zal
niet eeuwig zijn. H. Aloys.

Mijne kinderen, ik heb veel voor u gedaan; luis-
tert naar den raad uws vaders; eert uwe moeder al
de dagen van haar leven; bemint elkander met eene
ware liefde; vlucht het kwaad en doet het goed, en gij
zult van God gezegend worden.

Exod. XVIII-Tob. IV

Jezus, Maria, Josef, laat uwen dienaar bij u in
vrede rusten. (100 dagen afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijn toevlucht.
(300 dagen afl.)

R. I. P.