

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.



**Wilt voor de Ziel**

VAN

# PAULINA DE CUBBER

dochter van

**Petrus en Sophie Hubert**

geboren te Elst den 26 Augusti 1845  
aldaar overleden den 25 September 1905.



Niets is mij overgekomen dan hetgene  
behaagt heeft aan den Heer, dat zijnen  
Naam gebenedijd zij. Job. 1. 21.

De Heer heeft mij ellende op ellende ge-  
zonden, ik ben vermoeid door het zuchten  
en rust heb ik niet genoten. Jer. 45. 3.

Heer, wees uwe goedertierenheid en uwe  
barmhartigheid die Gij ten allen tijde ge-  
toond hebt, indachtig; wees mij gedachtig  
volgens uwe barmhertigheid O Heer, om  
uwe goedheid. Ps. 6. 7.

Het einde van den mensch is de dood en  
's menschen leven gaet voorbij gelijk den  
rook. Thom. a Kemp.

Mijn Jezus barmhartigheid ! (100 dag. afl.)  
Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.  
(300 dag. afl.)

**R.**

**I.**

**P.**