

O GOEDE EN LIEVE
JESUS!

ik kniel in uwe tegenwoordigheid neder en bid u uit al mijne krachten om in mijn hart de levendigste gevoelens van geloof, hoop en liefde te willen prenten, een waar berouw over mijne misslagen en een vaste wil om er mij van te beteren, terwijl ik in mijn zelve overweeg en in mijnen geest uwe vijf wonden met groote smart aanschouw, deze voorzeggende woorden, o goede Jesus, van den H. David voor oogen hebbende: "Zij hebben mijne handen en voeten doorboord en alle mijne beenderen geteld."

