

De wijsheid bestaat in de vreeze Gods en het verstand in het vluchten van het kwaad.



## DUURBAAR AANDENKEN

van Mijnheer

# PETRUS DE CUBBER

weduwnaar van Mevrouw

CONSTANCE ROMAN

geboren te Segelsem, den 17 Februari 1845 en  
aldaar overleden den 9 Februari 1923

Jubilaris van het Genootschap van den  
H. Franciscus-Xaverius.

*Versterkt door de laatste H.H. Sakramenten.*

Petrus deze achtbare overledene was van iederen gekend, geacht en bemin<sup>t</sup> als een rechtzinnige mensch, als een vurige christen, als een voorbeeldige vader; waarlijk goed, zachtmoedig, zedig en minzaam, een echte zoon van St. Franciscus-Xaverius. Het was hem hoogst aangenaam de vergaderingen bij te wonen en daar, door zijn iever tot goed voorbeeld van anderen te strekken. De wet en de leering van den Goddelijken Meester indachtig, was hij een sterk en onwrikbare voorstander van al wat goed is, vreesde de woorden van den booze niet maar sprak recht uit. In een woord een brave man van den ouden stempel! De Heer vond zijne ziel rijp voor den Hemel en wilde de belooning voor zijn goede werken niet langer meer uitstellen.

Geliefde Kinders en Kleinkinders, laat aan uw oog geen tranen meer ontwellen, hoe diep ook het leed uw ziele nederdrukt, ik moet wel uw kindreliefde derven, doch ik leef nu in schooner glans en bid den Heer u te loonen voor uwe zorgen, vergeet thans mijner niet en stort een stil gebed voor mijne zielerust, terwijl ik slaap in 't graf. Tot wederziens bij mij en moeder in den Hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d. afl.)

R.                    I.                    P.

Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel