

Hoe gerust sterft men, als men altijd goed
geleefd heeft ? H. Aug.



BID VOOR DE ZIEL VAN
ROSALIE DE PESSEMIER

weduwe van

ALFONS BRAEMS

geboren te Segelsem den 14 Maart 1858
en schielijk overleden te St Cornelis-Hoorebeke
den 23 December 1930

lid der genootschappen van het **H. Hart**
en de **Voortplanting des Geloofs**

Zij was eene echt goede vrouw, christene met naam en daad, eenvoudig en rechtzinnig van harte, godvruchtig en voorzichtig, zedig en matig, leidende een vlekkeloos leven. H. Fug. Nas.

De achtbare overledene wiens onvoorziende dood wij innig betreuren was eene vrouw van groot geloof en diepe godsvrucht tot het H. Sacrament des Autaars en lange jaren was zij altijd, ondanks hare gebrekkelikheden, tegenwoordig aan de H. Mis, gedurende dewelke zij haren Zaligmaker godvruchtig en met eenvoudige liefde ontving en waar zij dan ook troost en sterkte vond om hare bezigheden met moed aan te vatten; ook mag men van haar zeggen, dat zij haar brood in ledigheid niet heeft geëeten.

Vaartwel duurzame kinderen, broeders en zusters, ik dank U voor al hetgeen Gij voor mij gedaan hebt 'k zal God bidden er U voor te belooenen. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Barmhertige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust,
7 jaren & 7 quadr.