

Beroem u niet op den dag van morgen, het is u immers onbekend wat hij u zal geven.



Bid voor de Ziel

VAN

THERESIA DE POTTER

WEDUWE VAN

CHARLES-LOUIS VAN NIEUWENHOVE

*lid der confrerien van het H. Sacrament en van
het H. Hert van Jesus.*

geboren te Segelsem
den 23 Juli 1827 en overleden te Elst
den 15 November 1903.



Niet de p'otselinge dood is te vreezen,
maar die welke te gelijk en plotseling en
onvoorbereid is. H. Greg.

Zij was eene eenvoudige en rechtveer-
dige vrouw, God vreezende en zich ver-
wijderende van het kwaad.

Gij, allen die ik hier op aarde heb lief
gehad, Bloedverwanten en Vrienden weest
mij gedachtig in uwe gebeden.

Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel met U in
vrede ruste. (100 dag. afl.)

Mijn Jezus bermhertigheid! (100 dag. afl.)

R.

I.

P.