

Een soldaat die zijn leven ten beste geeft voor het Vaderland, verdient herdacht te worden door zijne medeburgers. Het schoonste aandenken, welke men dezen braven jongeling kan geven is dagelijks voor hem te bidden, opdat zijne ziel, reeds Gode aangenaam door het offer dat hij eenvoudig bracht voor ons en voor elk van ons, moge in den Hemel den eeuwigen vrede genieten.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

VICTOR DE RUYVER

ZOON VAN

Petrus en Virginie Lison

Geboren te Elst,
den 26 April 1886 en gevallen op het eereveld
te Pont-Brulé,
begraven te Houthem op 26 Augusti 1914.

—♦—
Ja, hij ruste, ruste in vrede
Zijne woon zij Sions Stede!
's Heeren Englen voeren hem
In het blij Jerusalem.

Broeder, doorgestaan is 't lijden,
Rust van 't zwoegen, rust van 't strijden
Geve u God 't verdiende loon!
Siere uw hoofd zijn gloriekroon!

Trouwe vriend ons voorgetreden
Zie we volgen uwe schreden
Eenmaal zien we elkander weër
Eeuwig, eeuwig bij den Heer
Dan geen oorlogstrijden meer
Eeuwig samen bij den Heer.

Lijdende Jesus, help onze gekwetste soldaten verduldig zijn in hunne pijnen; dat zij hun lijden aan U opofferen. Laat ze spoedig genezen als 't hun zalig is. Geef de gratie van eene heilige dood aan de stervenden.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat.