

Gegroet, o Kruis, eenige Hoop!



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Vital DE RUYVER

weduwenaar van

Mevrouw Mathilde LODENS,

geboren te St. Cornelis-Hoorebeke, 24 Januari 1843,
en overleden te St. Martens-Lierde, 6 Augustus 1936
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.
*Lid van het Apostolaat des Gebeds en van de Con-
frerie der H. Barbara. Gedurende 49 jaren Eerelid
der St. Gregoriusgilde.*

Niets brengt den mensch dichter bij God dan
lijden en beproeving; en hoezeer de natuur en de
wereld 't eene en 't andere ook bekampen, op tijd
en stond krijgt elk zijn deel. De kristen van goeden
wil verstaat die noodwendige loutering onzer ziel
van alle ongeregelde aardsche gehechtheden, die
den mensch, helaas, zoo menige teleurstelling
bieden.

Dezen dierbaren overledene « prijst God en ook
de menschen die hem kenden » omdat hij met
voorbeeldige offergeest en vele jaren geduld zijn
pijnen en kwellingen verdroeg; want na de dagen
der beproeving zal hij de kroon ontvangen welke
de Heer beloofd heeft aan dezen die Hem, door
alles heen, beminnen. H. Jac.

Gelukkig de mensch die de genade krijgt eener
langdurige voorbereiding tot de dood.

Bemide kinderen en kleinkinderen, ik trachtte
immer u te leiden op den weg van Kristus' leering.
Vergeet nooit die leering en verlaat nooit dien weg,
want die alleen leiden naar den hemel. Ik dank u
allen om uwe langdurige en liefderijke zorgen, en
u bijzonderlijk die de troostengelen waart aan mijn
ziekbed. Ik vaar ten hemel met de woorden die
destijds Tobias sprak tot zijn kroost: Vaartwel,
leeft wel, opdat Gods zegen en ook mijn vader-
zegen op u allen ruste. Amen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

100 d. afl.