

Heer uw Wil geschiede op aarde als in den hemel.

† TER ZALIGE GEDACHTENIS †
van Mijnheer

Roger-André DE SUTTER

zoon van Mijnheer

CYRIEL en Mevr. Marie DE BLEECKER

Vrijwilliger bij het Belgisch Leger

Lid van den Bond van het H. Hart

Geboren te St-Goriks-Oudenhove, den 4 Febr. 1925
en gevallen in dienst voor het Vaderland
te Aken (Duitschland) den 1 Juli 1945,

Versterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden



Hij was hoogst zuiver van hert en medelijdend; een glans van reinheid blonk op zijn gelaat en getuigde van de onschuld zijns levens. God had hem daarenboven verrijkt met zijne kostelijkste gaven: hij had eene minzame godsvrucht, een zachte en kalme inborst. eene voortreffelijke manier van omgaan, edelmoedig van aard, overwinnaar van het menschelijk opzicht. Daarom stond hij in achting bij overheid en kameraden en betreuren allen zijn afsterven als van een goede en edele vriend.

Waarde Vader, teerhertige Moeder, vaarwel en dank.. dank voor de christelijke opvoeding die gij mij gegeven hebt; dank voor uwe lessen, uwe waakzaamheid, uwe voorbeelden, voor al het geluk dat ik in uw midden gesmaakt heb, dank... Gij bidt voor mij; ik zal met u en voor u bidden, ook voor de Broeders en Zusters opdat een eeuwig geluk ons allèn in den schoonen hemel moge vereenigen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U 300d. afl.
Mijn Jezus, barmhertigheid. 300 dag. afl.

Druk. Octaaf Schautteet, Trapstraat, 21 Zottegem.