

Geloofd zij Jesus-Christus Amen. 100 dagen afl.



Zalige gedachtenis

VAN

PHILOMENA DE WOLF

echtgenoot van

Louis Hoekman

Lid van den 3 den Regel

van den H. Franciscus van Assisen,
Lid van het genootschap van den Zoeten
Naam, en van den levenden Rozenkrans
*geboren te Michelbeke, en aldaar overleden den
22 April 1907 in den ouderdom van 69 jaren.*

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.



Zij was eene moeder weerdig in het geheugen der deugdzaam te leven. Van hare kindsheid af in de vrees des Heeren opgevoed wandelde zij, haar leven lang, op den weg zijner geboden.

Tob. 10

Zij was aanhoudend in het werken en voedde haren geest met godvruchtige gedachten. *H. Am.*

Na in de vrees des Heeren geleefd te hebben is zij in vrede gestorven. *Job. 14^a*

Beminde Echtgenoot en lieve kinderen, ik verlaat deze aarde waar alles voorbij vliegt; Ik ga tot mijnen Vader en uwen Vader. Kinderen aanhoort mijne woorden en mijnen raad; eert uwen vader, blijft vast staan in de wet des Heeren en bemint elkander en de God van vrede zal met u zijn.

H. Fr. van Ass.

Zoet Hart van Jesus & Maria, wees mijne zaligheid.
300 dagen afl.

R.

I.

P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel.