



O Goede en allerbermhertigste Jezus, aanzie mij hier voor uwe voeten nedergeknield. Ik bid en smEEK U uit het vurigste mijner ziel, van in mijn hert levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde te printen als ook een waar leedwezen over mijne zonden en het vast voornemen van mij te beteren; terzelver tijd aanschouw ik in mijn eigen met diepe sandoening en groote droefheid Uwe vijf wonden terwijl ik voor mijne oogen houde, o goede Jezus, hetgeen de profeet David reeds in uwen mond plaatste: „Zij hebben mijne handen en voeten doorboord en al mijne beenderen geteld.“

Volle afluast toepasselijk aan de overledenen voor al de geloovigen welke gebiecht en gecommuniceerd hebbende het bovenstaande gebed met godsvrucht voor een kruisbeeld zullen lezen en bidden ter intentie van Onzen H. Vader. Pius IX. 1868.