

God mengelt het geluk dezer aarde met bitterheden, opdat wij een ander geluk zouden zoeken.
H. Aug.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Petrus-Theophiel-Polycarpus

FAINGNAERT

Echtgenoot van Mevrouw

LÉONIE MACHTELINCKX

geboren te Paricke, den 3 Maart 1859 en in den Heere
ontslapen te St. Maria-Lierde, den 2 Januari 1914.

Voorzien van de H.H. Sacramenten.

O wreede dood, die den echtgenoot van de echtgenootte scheidt en al de banden der teederste vriendschap!

O groot geheim der dood, hoewel leert gij ons wat wij op aarde zijn, met welke kracht toont gij ons de nietigheid van al wat aardsch en vergankelijk is.

THOM. A KEMPIS.

Waarom was mijne kwaal zonder hoop en zonder genezing?

JER XV. 18.

Omdat gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uwen Heiligen Wil. Dat uw naam gezegend zij.

Vaartwel, duurbare Echtgenootte, Dochter en Zonen gij die mij zoo zeer bemind hebt luistert naar de vermaningen uwer teergeliefde Moeder bemind elkander en weest mij indachtig in uwe gebeden.

Bermhertige Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(300 d. ajslaat.)

R. I. P.