

Ontfermt u mijner, ontfermt u mijner, gij ten minste,  
mijne vrienden, want de hand des Heeren heeft mij  
getroffen. Job. 19 - 21.



## ZALIG AANDENKEN

van Mijnheer

# MAURICE HERMAN

echtgenoot van Mevrouw

## SARA DE SCHEPPER

geboren te St Denys-Boekel, den 15 December 1912  
gekwetst op het veld van eer te Bonnine, den  
11 Mei 1940 en overleden te Namen, den 12 Mei 1940.

Wat al onvoorziene voorvallen kunnen ons tegenhouden in 't midden van onze zoo korte levensbaan, en in onze schoonste jaren der hoop van een langer leven wegrukken !  
De Gêramb.

God is goed en barmhertig, en wischt de zonden uit in de dagen des lijdens.  
Eccl. 9 - 13.

Hoe gelukkig is hij en hoe voorzichtig, die nu tracht zoodanig te wezen in het leven, als hij wenscht gevonden te worden in de dood.  
Nav. Ch. I - 23.

Beminde Echtgenoot en lief Kind, vaartwel ! Tot wederziens in den Hemel. Hebt moed : onze scheiding is maar tijdelijk, vernedert u onder de machtige hand Gods die u deze pijnlijke wonde toebrengt. Ik vertrok uit plicht en viel in volle levenskracht op het veld van eer.

Aan mijne duurzame Echtgenoot en familieleden, aan mijne vrienden en kennissen, vraag ik een goed gebed, opdat God mijne Ziel genadig weze.

Barmhertige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust.  
(7 j. & 7 quadr. afl.)

R.

I.

P.