

Een grooter liefdeblijk dan zijn leven te geven voor  
dezen die hij bemint, kan niemand geven.



ZALIG EN ROEMRIJK AANDENKEN  
VAN

**RENÉ-LEANDER KEGELS**

Soldaat bij het 2° Jagers te voet,

ECHTGENOOT VAN

**CELINE STURTEWAEGEN**

geboren te Elst, den 24 October 1885

en gesneuveld op de voorposten voor Bixschoote,  
den 7 Juli 1918.



Hij heeft zijn leven te pande gesteld voor 't heil  
van het Vaderland en tot bewijs der rechtvaardig-  
heid tegenover verdrukking en onrecht; zulke liefde-  
blijk zal niet onbeloond blijven.

Reeds ontwaarde hij in de verte zijn bevrijd en ver-  
lost Vaderland, met meer moed en kracht rukt hij  
tegen den vijand op en daar wordt hij door het moor-  
dend staal neêrgebliksemd.

Hij is gestorven, gelaten en gerust, welk benijdens-  
waardig lot, sterven als een kristenheld, voor het  
hoogste ideaal dat een sterveling betrachten kan;  
voor God en Vaderland.

Beminde echtgenoot en kinderen, geene tranen  
meer over mijn afsterven, maar een gebed opdat de  
almogende God mij ontvang in zijn rijk; gij mijne  
echtgenoot, breng onze kinderen op in eer en in  
deugd, leer ze de deugd van rechtvaardigheid hoog-  
schatten, opdat ze naar mijn voorbeeld bereid zijn,  
hun leven er voor te geven.

Heilig Hert van Jesus, bescherm Belgenland.

300 d. aflaat.

R. I. P.