

Bedroefden! Wie geneest de smart waar gij aan lijdt?  
Hij, die de wonde sloeg, Hij zelf die leert gelooven  
In 't zalig uitzicht van het wederzien hierboven,  
En bidden leert: Heer, wees u x naam gebenedijd!

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

**LEO MELCKEBEKE**

Echtgenoot van Mevrouw

**MARIE-ROSALIE DE WOLF**

geboren te St. Lievens-Essche, den 12 Maart 1873 en  
overleden te Elst, den 26 Mei 1919.

LID DER CONFRERIËN VAN HET H. SAKRAMENT EN  
HET H. HART.

*Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.*

Hij was een voorbeeldige echtgenoot, een teerher-  
tige vader, gedienschtig en behulpzaam voor iedereen;  
daarom ook werd hij van allen geacht en bemind.

Mijn God! Waarom ontrukkt gij hem zoo vroeg  
aan de teederheid zijner vrouw en kinderen, aan  
de vriendschap van allen?.....

Ondoorgrondelijk geniem! Wij buigen het hoofd,  
wij aanbidden en roepen uit: «dat uw wil geschiede,  
o Heer, en niet de onze.» H. Eumoch.

Zijn einde zag hij naderen met die overgeving  
en die rust die voor de stervenden de grootste  
genade en voor de overblijvenden de zoetste ver-  
troosting is. H. Aug.

Mijne duurzame Echtgenoot, wees niet bedroefd  
gelijk deze die geene hoop hebben..... ik ga u  
afwachten in den hemel, daar zullen wij elkander  
wederzien

Teergeliefde Kinderen, voor uw welzijn nog te  
zorgen was mijn grootste verlangen, doch de Heer  
heeft er anders over geschikt. Hij, de vader der  
weduwe en der weezen zal u thans onder zijne be-  
scherming nemen. Wandelt in den weg der deugd;  
eert uwe moeder al de dagen van naar leven; blijft  
elkander verkleefd; vergeet mij niet in uwe gebeden.

Barmhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

R. I. P. (7 jar. en 7 maal 49 daag. afl.)