

O Heer! het offer dat gij ons vraagt, valt toch zoo bitter hard. Het geloof alleen kan ons troosten in deze wreede beproeving en ons met onderwerping doen bidden: o Heer, uw Heilige Wil geschiede op aarde als in den Hemel. H. Bernardus.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

**Louis MERCHIEERS**

geboren te Sottegem, den 10 Juni 1902 en aldaar overleden den 21 Februari 1927, na eene lange en pijnlijke ziekte en versterkt door de Rechten Onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van den Maandelijksche Communie-bond.

O groot geheim der dood, hoewel leert gij ons kennen wat wij op aarde zijn. H. Alphonsus.

Alles is maar ijdelheid en droefheid van geest, tenzij God beminnen en Hem alleen dienen. Nav.

Door christene ouders in eer en deugd opgevoed, bleef hij immer getrouw aan geloof en godsdienst. Zijn goed karakter en zijn minzame handelwijze hadden hem de genegenheid verworven van allen die hem kenden! Bij 't overlijden van zijn diepbetreurden vader, begreep hij den zwaren plicht die nu op zijn jonge schouders rusten zou; alhoewel nog kind was hij reeds met mannenmoed bezielde: voortaan zou zijn levensdoel zijn; de steun en de troost zijn van moeder en zuster, de wijze leidsman van zijn jongen broeder. — Nooit is hij van dat edel ideaal afgeweken, immer en onverpoosd heeft hij gewerkt op dit te verwezelijken, 't is dan ook niet te verwonderen dat er groote droefheid heerscht bij al zijne geliefden! Moge de Goede Jesus zijn trouwen dienaar barmhartig zijn

Hij verdroeg zijne ziekte met de grootste verduldigheid, wetende dat indien wij met christus lijden, wij ook met Hem zullen verheerlijkt worden. H. Paul.

Een kind van Maria zal nooit verloren gaan

Teergeliefde moeder, zuster en broeder, hebt dank voor uw liefdevolle zorgen — zoekt troost bij Jesus in zijn allerheiligste Sacrament — Beminde familieleden en vrienden, bidt allen voor mij, tot wederziens in den Hemel.

Sottegem, dr. L. Vekeman, opv. Haegeman-Cousy