



ZALIG AANDENKEN

aan ons lief kindje

Marie-Louise-Josefine Mestdagh

dochtertje van

Jules en Gilberte Hutse

geboren te Sottegem, den 4 April 1938, en aan
hun liefde ontrukkt te Gent, den 23 April 1942.

Moederke, nu moet ik gaan,
Jezus wacht me ginder hooge ;
'k Zie reeds op mijn bed gebogen
En'len lachend om mij staan.

Vaderke, nu moet ik weg ;
Zoudt g' om zoo kortstondig scheiden
Immer mijne dood beschreiden
Zonder hoop op weerzien, zeg ?

Geef m' een kruiske, schept weer moed
Jezus smeeek ik om zijn zegen
Zoodat u zijn gratieregen
Al het leed vergeten doet.

Zuster Paula, vriendjes mijn,
'k Zal U voort indachtig zijn,
Ook vergeet ik zeker niet,
Allen die zoo gêer'n, me ziet.