

O GOEDE EN ALLERBARMHARTIGSTE JEZUS, aanzie mij hier voor uwe voeten nedergeknield. Ik bid en smeeK U uit het vurigste mijner ziel van in mijn hart levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde te printen, alsookeen waar leedwezen over mijne zonden en het vast voornemen van mij te beteren, ter zelve tijd aanschouw ik in mijn eigen met diepe aandoering en groote droefheid Uwe vijf wonden terwijl ik voor mijne oogen houde, o goede Jezus hetgeen U reeds de profeet David van U zelven deed zeggen :
ZIJ HEBBEN MIJNE HANDEN EN VOETEN DOORBOORD EN AL MIJNE BEENDEREN GETELD. (Ps 22. v 17 en 18)

Volle gfaaf mit de gewone voorwaarden voor diegenen die dit gebed voor een beeld van den gekruisigden Jezus zullen bidden met gevoelens van gods vrucht en leedwezen.



O MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID !

ZOETHERT VAN JEZUS, WEES MIJNE LIEFDE!

(100 dagen gfaaf)

(100 dagen gfaaf)