

Hij heeft de aarde verlaten, in 't midden der gebenedij-
ding van gausch het volk. H. EPHEM.



ZALIGE GEDACHTENIS
VAN MIJNHEER

Gustaaf Joseph MUSSELY

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

MARIA VAN AELBROUCK,

*Lid der Bestendige Deputatie van den
Provincialen Raad van Oost-Vlaanderen,
Voorzitter van den bijzondere Raad
van het Genootschap van den H. Vincentius à Paulo,
Ondervoorzitter van den Katholieken Kring van Sottegem,
Officier der Leopold's Orde,
Commandeur (de nombre) van het Orde
van Isabella de Katholieke,
verveerd met het Kruis « Pro Ecclesia et Pontifice » ;*

Geboren te Kortrijk den 19 Maart 1834,
en godvruchtig te Sottegem overleden den
25 Junij 1895.

Zijn afsterven veroorzaakt een algemeenen rouw :
want zijne goeddaardigheid maakte hem ontelbare vrienden
en de edele gevoelens van zijne ziel verwierven hem ieders
achtting. MATTH. IX. I REG.

De dood die een einde brengt aan eenen zoo schitterenden,
maar tevens werkzamen levensloop, verschikte hem niet;
versterkt door een kinderlijk vertrouwen op Maria, aan-
veerde hij die met eene volkomene onderwerping aan den
wil Gods en ontsleep zacht in den Heer.

H. ALPH. DE LIJ.

Zijn leven is maar eene aaneenschakeling geweest van
goede werken : Geene inoefte heeft hij ontweken, als het
geld de glorie van God, geluk van Kerk en Vaderland.
Den goeden strijd heeft hij gestreden. — Vol bekommernis
voor het geluk van zijnen evenmenschen, was hij altijd ge-
reed om iedereen dienst te bewijzen. Hij beminde den
armen en den ongelukkigen : de weduwe en het weeskind
vonden in hem een machtigen beschermers : hij heeft zijn
leven doorgebracht al het goede te stichten.

ACT. AP. X. 38.

Vaartwel, mijne wonderbare echtgenoot, en gij mijne be-
minde zonen : gij zijt mijne vreugd en mijne troost ge-
weest binst mijn leven : gij hebt mijne laatste dagen ver-
zacht met eene wonderbare liefde en zelfopoffering. Ik
bedank er u om, vaartwel tot in den Hemel. H. BERCHM.