

Voor deze die in Jezus-Kristus sterven is er geen dood, het is maar een slaap. H. Ephrem.



GODVRUCHTIGE GEDACHTENIS
van
MEVROUW IRMA PEDE

echtgenote van Mijnheer

OSCAR VAN SANTBERGHE

geboren te Munkzwalm, de 22 November 1885 en
godvruchtig overleden te St-Denijs-Boekel,
de 6 April 1949,

gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Bond van 't H. Hart en 't Apostolaat des Gebeds.

De eerste gratie die een mens ontvangt is een moeder te hebben naar het hart van God. K. Pie

Zij was een waardige en wijze vrouw, een oprecht christene moeder. Plicht en godsvrucht vervulden gans haar leven. Verkleefde echtgenote en liefdevolle moeder, altijd goed en minzaam, het geluk verspreidende rond haar, gezegend van God, geloofd en geprezen door haar huisgenoten. In de huisselijke kring alleen zocht en vond zij haar geluk, met wijs beleid bestuurde zij haar huisgezin. Voor kinders en kleinkinders was zij de beste der moeders, vol bezorgdheid en toewijding aan het behartigen van hun geestelijk en tijdelijk welzijn.

Gebruik, duurzame Echtgenoot, de grootheid van uw moed om de grootheid uwer droefheid te matigen. Lieve Kinders, geeft nooit uw vader reden over u te klagen en uw moeder zal in de hemel over u tevreden zijn.

Blijven wij nu door de christelijke liefde verenigd opdat wij eens samen in de hemel ons mogen verheugen.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

R

I

P.

De familie dankt innig om uw bliken van deelneming en gebeden.