

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen. (100 dag. afl.)

ZALIGE  GEDACHTENIS

VAN MIJNHEER

PIETER-JOSEPHUS PEDE

ECHTGENOOT VAN JUFVROUW

VICTORIA DE PESSEMIER

*Voorzitter van het Kerkbestuur, lid van het ge-
nootschap van den H. Vincentius a Paulo
en van den H. Franciscus Xaverius.*

geboren te Michelbeke en
aldaar overleden den 5 Februari 1886
in den ouderdom van 75 jaren.

Zij sterven geene onvoorziene dood, die de ge-
dachte van den dood altijd voor den geest hebben.

H. Anselmus.

Zien wij niet dikwijls dat de uitverkorenen des
Heeren hier door eenen gedurigen tegenspoed be-
proefd worden ?

De rechtveerdige wordt bespot om zijne eenvou-
digheid, de wereld acht hem onwaardig van zijne
gunsten ; maar voor de oogen van God, die alleen
oordeelt van het inwendige, staan zijne deugden en
zijne verdiensten in hoogen prijs. — De godvreezende
mensch kastijdt zijn lichaam, onthoudt het van alle
ongerelde vermaken ; maar vindt eene overvloedige
vergelding in de inwendige wellusten waarmede de
Heer zijne ziel overstroomt.

H. Gregorius.

Hoe gelukkig zijn dezen die uwen naam beminnen,
o Maria ; zij zullen niet beven in de uur der dood.

H. Bonav.

Jesus, Maria, Joseph, ik geef u mijn hert, mijne
ziel en mijn leven ; Jesus, Maria, Joseph, sta mij bij
in mijnen doodstrijd ; Jesus, Maria, Joseph laat mij
vreedzaamig in uw heilig gezelschap afsterven.

(300 dag. afl.)

R. I. P.