

†

TER HERINNERING AAN ONZE BEIDE LIEVELINGEN,  
ONZE DIEKBARE KINDEREN

## HERMAN en HEDWIG PELS

*Beiden werden in Borgerhout geboren, Herman op 15 Juli  
1938 en Hedwig op 22 Juni 1941*

*Ten gevolge van een droevige oorlogsramp overleden zij op  
18 Januari 1945, en werden naast elkander ter ruste gelegd op  
't kerkhof te HeideKalmthout, op 23 Januari 1945.*

Herman en Hedwig... broertje en zusje, die samen speelden, samen zongen en leerden, samen baden. Zij waren als twee frische bloemen, als twee blanke lilies als twee ontlukende rozenknopjes... Engelen van liefde en onschuld, de weelde van hun Moedertje, en altijd de blijde vreugde van Vader bij z'n thuiskomst.

Beiden hoorden de stem van de goddelijke Meester "Komt tot Mij". Dat was het woord wat Hij eens sprak tot alle kinderen in het dorpje tusschen de Palestijnsche bergen. "Laat de kleinen tot Mij komen want aan hen behoort 't rijk der hemelen".

Een priester kwam en drukte een kruisje op hun voorhoofd. Hij vertelde over de blanke Hostie, die Jezus was... Toen vroegen zij samen 's avonds met gevouwen handjes. "Laat ons komen!"

En zij mochten komen...

Moordend oorlogstuig stortte neer in hun hof, waar hun bloemen gebloeid hadden en vernielde het huis waarin zij speelden en baden. Als twee Engeltjes vlogen ze weg van de aarde. Het Hemelpaleis was toen twee Engeltjes rijker.

Samen hadden zij gespeeld, samen geleerd, samen gezongen. Samen gingen zij naar Jezus. Samen kregen ze hun kroontje...

Lieve Moeder, beste Vader treurt niet op ons grafje. Boven bidden en zingen wij nu voor U. Eenmaal komt de dag dat wij weer bij elkander zijn.

Beste Herman, lieve Hedwig, bidt nu voor uw zwaarbeproefde Ouders, voor uw familie en voor alle die U gekend hebben, en U daarom al moesten liefhebben.

Gij alle, die hen gekend hebt, wilt niet treuren, als twee Engelen werden ze ons wel ontnomen, maar nu hebben wij twee voor sprekers meer bij God.

"Zalig zijn de zuiveren van harte, want zij zullen God zien".

Bergrede Mattheus 5,8.