

Onder de schaduw van het kruis wil ik rusten



BID VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw MATHILDE PLASSCHAERT

weduwe van

Mijnheer THEOPHIEL MAES

geboren te St Goriks-Oudenhove den 22 Maart 1863 en
aldaar godvruchtig overleden, den 1 October 1939

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

Van haar kinderjaren af heeft zij altijd God gevreesd
en zijne geboden onderhouden, zij bedroefde zich niet
in hare kwellingen maar bleef geduldig God lovende al
de dagen van haar leven. Job. 1. 3

Met een vurig verlangen heb ik den Heer verwacht
en Hij heeft zich tot mij gewend, mijne smeekingen aan-
hoord en mij uit deze plaats van ellenden getrokken.
Ps XXIX. 1. 2.

O Maria, onder uwe bescherming neem ik mijn toe-
vlucht, verstoot mij niet in den nood, maar verlost mij
van alle gevaren.

Duurbare Kinderen, hebt dank voor uwe genegenheid
en goede zorgen, ik verlaat U voor een beier leven.
Vergeet de wijze lessen niet van uwe ouders en weet
hen indachtig in uwe vurige gebeden.

Mijn Jezus barmherzigheid.

100 d afl

R. I. P.

Zottegem, drukk. " De Belaard " Haegeman-Coury.