



DE DIENAAR GODS

Edward-Joannes-Maria POPPE

1890-1924

« Ik sterf liever, dan God maar half te dienen. »

Een van de grootste apostelen van onze tijd, vooral de heraut van de Eucharistie, van Maria Middelaeres en van de liefde tot de Kerk. Geboren te Temsche uit een eenvoudig, maar diep-kristelijk gezin. Tot priester gewijd te Gent op 1 Mei 1916.

Met een wankele gezondheid verrichtte hij een reuzenarbeid. Reeds tijdens zijn leven werd hij als een heilige geroemd, want men voelde Gods Geest in hem werkzaam en een wondere genadestroming ging van hem uit. Hij bood God het offer van zijn leven aan ten bate van de priesters en stierf een haastige, maar heilige dood te Moerzeke op 10 Juni 1924. Zijn invloed breidt zich nog steeds hoe langer hoe sterker uit, vooral door zijn geschriften, die in zeer vele talen werden verspreid.

Het kerkelijk Proces voor de Zaligverklaring werd geopend te Gent op 21 Maart 1946. Moge ons gebed de verheerlijking van de Dienaar Gods verhaasten.