

De liefste Go is een bloem die all en in de rivere herten groeit en bloeit.



ZALIGE GEDACHTENIS

van

ZUSTER MARIE THOMASIE

(Juffrouw Helena Pycke)

In het klooster getreden der Zusters van het H. Hart van Maria, den 4 Januari 1924
Gekroond, den 4 Augustus 1924
Geprofest, den 10 Augustus 1925
Godvruchtig overl. te Nederbrakel, den 2 April 1926



Zij was ootmoedig, zedig, zuiver van hert, voorbeeldig godvruchtig.

Een glans van reinheid omschitterde haar gelaat en getuigde van de onschuld haars levens.

De schoone hoedigheden van haar hert, haar zacht karakter, haar verdraagzaamheid, haar dienstwilligheid deden haar van elkeen beminnen.

Wie zal zeggen hoe zoet het is als kloosterlinge te sterven!

Hoe troostend het woord van den goddelijken Meester: « Alwie de zijnen om mijnentwille zal verlaten hebben, zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwig leven genieten. »

Geliefde medezusters, gij bijzonderlijk mijn beide Zusters; laat ons den heiligen wil van God aanbidden en beminnen.

Mijn dierbare Moeder en bloedverwanten ik heb u allen teeder bemind. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Ik bid voor u allen bij God.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. afl.

R. J. D.