

Jezus, zag hem aan, beminde hem en riep hem.



## ZALIG AANDENKEN

van Mijnheer .

# MICHEL REMUE

zoon van

**Mijnheer Camiel en Mevrouw Marie Vermeulen**

Soldaat bij de Stafcompagnie T. T. R. te Vilvoorde

geboren te St-Denijs-Boekel, den 14 Februari 1925 en  
op tragische wijze om het leven gekomen te Binche,  
den 25 Februari 1947,

Lid van den Bond van het H. Hart.

Als lid van den bond van 't H. Hart vervulde hij gaarne zijn bondsplicht, want voor het goede mocht men steeds op hem rekenen

Hoe goed en aangenaam is het liefderijksamen wonen van ouders en kinderen ondereen.

In 't begin mijner dagen daal ik ten grave als een bloem die te vroeg van haar stengel werd gerukt, ik verlangde te vergeefs het overige mijner jaren, doch de onverbiddelijke dood stond op mijn levensbaan en nam mij mee om mij niet meer los te laten.

Wacht, want gij weet niet op wat uur uw Heer zal komen. Houdt u allen gereed, want de Zoon des menschen zal komen op een uur, wanneer gij er niet aan denkt.

Matth. 24.

Dierbare Vader en Moeder, op 't onverwachts word ik aan uw liefde ontrukkt: hoe hard dit pijnlijk ongeluk ook weze, kijkt met betrouwen op Jezus aan 't kruis: Hij zal u sterken en u steunen. Ik ook heb altijd mijn betrouwen op zijn H. Hart gesteld. Daarom zeg ik u niet: vaarwel, maar tot wederziens in den hemel; daar zien wij elkaar voor altijd weder bij God, waar droefheid in genoegeen, en tranen in vreugde veranderen.

Goede Kameraden en Familie, bidt voor mij gelijk ik het voor u doen zal.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U 300 d afl.

R. I. P