

Steunt op uw jonkheid niet,  
Veel min op uwe krachten;  
De dood ons overvalt,  
Als wij het minst verwachten.



Zalige Gedachtenis

VAN

**Nathalie-Euphemie REMUE**

DOCHTER VAN

**Louis en van Leonie BRAIN,**

*geboren te Dickelvenne, den 3 December 1884 en overleden in het Gezondheidshuis der Zusters van Liefde te Bergen (Henegouwen) den 31 December 1902, versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*

Nauwelijks was mijne loopbaan begonnen of zij was geeindigd; dat de Naam des Heeren zij gebenedijd.

Mijne hulpeloze kwaal aanvaardde geene genezing. Ik heb U, o Heer, verlenging mijner dagen gevraagd en Gij hebt die verlengd in de eeuwen der eeuwen. In den bloei mijns levens ga ik henen en aan den boord mijns grafs leg ik het overige mijner dagen neer.

Lieve Vader, goede Moeder, Broeder en Zusters, stort op mijn graf geene nuttelooze tranen; ik sterf gerust en gelukkig en vertrek zoo gaarne naar de gelukzalige eeuwigheid. Vaartwel, weldra zullen wij malkander wederzien in den hemel waar droefheid in genoegen en tranen in vreugde veranderen. Vaartwel en bidt voor mij.

Bermhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust.  
(7 jaren en 7 maal 40 dagen afaat).

Geloofd zij Jesus-Christus! Amen.

**R. I. P.**

---

Gavere, S. Scheire, Onderstraat, 8.